

**Cyrillus Kreek - Estland (1889-1962)**  
**uit: Taaveti laulud -Davidspsalmen**

**Taaveti laul 104**

Kiida mu hing, Issandat!  
Kiidehud oled Sina !  
Issand, mu Jumal, Sa oled suur.  
Kiidetud oled Sina!  
Kui suured on Sinu teod, Issand !  
Sa oled kõik targasti teinud.  
Au olgu Sulle, Issand,  
kes Sa kõik oled teinud !  
Au olgu Isale, Pojale, Pühale Vaimule,  
Au nüüd ja igavest. Amen.

**Psalm 104**

Loof, mijn ziel, de Heer!  
Prijs de Heer!  
Heer, mijn God, u bent groot.  
Prijs de Heer!  
Talrijk zijn de dingen die u maakte, Heer!  
U maakte alles met uw wijsheid.  
Glorie aan u, Heer,  
die alles maakte  
Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
nu en tot in de eeuwigheid. Amen.